



Vijftig Tinten Kleur

Door Marieke Reehoorn

Wie denkt in het bos alleen maar verschillende tinten groen en bruin tegen te komen, vergist zich. Al vanaf februari kleurt het Groenendaalse bos zich langzaam in. Eerst met vele duizenden witte sneeuwkllokjes en daarna verschijnen de gele narcissen en paarse boshyacinten. Ik heb ze gezien, de boswachters en de vele vrijwilligers die vol enthousiasme bolletjes plantten of plantjes verspeenden. Wat een werk én wat een geweldig resultaat!

Door het kappen van de bomen valt er nu meer licht op de bodem en kunnen de vele (stinsen)plantjes goed groeien. Wat later in het voorjaar bloeien de rododendrons prachtig lila. Vooral bij de rododendronvijver is dat een lust voor het oog.

En nu bloeit de berm langs de Vrijheidsdreef uitbundig rood, paars, geel, wit en groen met af en toe een beetje oranje. Mijn vingers jeuken om er een mooi boeket van te maken, maar wetende dat er dan verder niemand van kan genieten én dat de bloemen in de vaas binnen een dag doodgaan, weet ik me in te houden, maar het is moeilijk.

Soms kom ik nog een andere kleurexplosie in het bos tegen. Meestal in het weekend. Boven op een prul-



Foto's: Marieke Reehoorn.

lenbak ziet het groen, geel, zwart met een vleugje rood. Ook hier geniet ik gek genoeg van, want het betekent dat er steeds meer hondenpoep wordt opgeruimd. En daar word ik heel erg blij van, want die tint bruin kunnen we missen als kiespijn.

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl
www.wandelbosGroenendaal.nl